

Uit de gemeente

Diensten:

Zoals u gehoord en/of gelezen hebt is er door het coronavirus besloten geen diensten te houden. Dit geldt in ieder geval tot en met 29 maart. Hoe het dan verder gaat is afwachten. We hopen en bidden dat we dan weer diensten kunnen houden.

Op de website van onze kerk kunt u het laatste nieuws dan ook vinden: www.pgneswierum.nl

In Memoriam

JACOB FOKKER

geboren: 18 maart 1944

overleden: 5 maart 2020

Na zeven moeilijke - misschien magere - jaren, keken wij terug in de dankdienst op Biddag 11 maart op gezegende – vette – jaren, en daarnaast op de bijbelse eeuwigheid die Gods kinderen door hun geloof gegeven wordt. De huidige tijd en jaren kunnen dus moeilijk zijn, maar zij worden wel omsloten door vrede, vreugde en zegen.

Op Biddag kwamen wij dankend en herdenkend samen, Hitty, de kinderen en kleinkinderen, de achterkleinkinderen vertegenwoordigd door het licht van hun kaarsen, rondom Gods Woord, en werden wij bemoedigd door troostrijke liederen. Psalm 84 stond centraal, het lied van de pelgrim die op reis gaat naar Jeruzalem.

Jaap was in zijn leven voortdurend op reis. Naar Friesland gekomen, getrouwd, in Nes en in Dokkum en weer terug naar Nes, en als buschauffeur altijd onderweg. Jaap wist de weg. Hij wist waar hij heen ging. Jeruzalem! In zijn dagelijks leven was hij veel te vinden in de natuur. Eigenlijk altijd. Op het water en vooral op het land. Vissen en jagen. Hij was ook humor. Zo genoot hij van het Sinterklaasfeest in Nes en in Wierum in zijn rol als Sinterklaas, met Hitty aan zijn zijde.

Jaap leefde vrij. Dat woord staat vertaald in Psalm 84 met 'onbevangen'. De mus, de zwaluw, dieren, en mensen, zijn welkom in Jeruzalem. Wees in dat geloof gerust! Heel bewust heeft Jaap geleefd en geloofd, om op volwassen leeftijd gedoopt te worden en in en door dit geloof te leven, te lijden en ook te sterven. 'Genade en glorie schenkt de Heer, Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan'.

Stil waren de laatste jaren. Niet voor Hitty. Elke middag opnieuw naar Kollum om Jaap te bezoeken. Communicatie werd moeilijker. Maar het gebed en het geloof bleef bestaan. Ook nu. En dit gebed en ons geloof zal ons ook in en door de dood en onze rouw heen leiden en dragen naar Jeruzalem. De pelgrim is thuis. Wij mogen volgen. Als gemeente bidden wij Hitty, de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dit geloof en deze troost toe. Jeruzalem wacht. De Here wacht. 'God, de Heer, is een zon en een schild. Gelukkig is de mens die op U vertrouwt'.

Ds. Herman F. de Vries

Verjaardag

25-03 br. Tj. Kampstra, Nijewei 2 Nes

28-03 zr. H. Eelkema- Eelkema, Wiesterwei 26 Nes

29-03 br. D. Koopmans, Ternaarderwei 16 Wierum

31-03 zr. Sippy Keegstra, Thomashûs te Metslawier

Namens ons allen alvast van harte gefeliciteerd. Een gezellige dag toegewenst en Gods zegen voor het komende jaar.

Huwelijksjubileum

Op 30 maart a.s. zijn Ljibbe en Lieneke Weidenaar- Tania 30 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum, een fijne dag toegewenst.

Kopij Geandewei

De volgende Geandewei verschijnt op 3 april, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 27 maart bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl