

Van de diaconie

8 maart

Nederland- Als de kerk naar de mensen toe

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in eigen omgeving.

11 maart

Bidstond

“The Bread Basket” (de broodmand) is een kleine stichting, Tamara Dijkstra uit Twijzelerheide besloot mede tot de oprichting daarvan en is ook regelmatig werkzaam in de sloppenwijken van de Dominicaanse Republiek. De stichting tracht de armoede daar te lenigen d.m.v. het maandelijks uitdelen van 90 voedselpakketten. De stichting is afhankelijk van giften en donaties en daarvoor worden het hele jaar door acties gehouden om geld in te zamelen. Helpt u mee om Tamara te ondersteunen in haar werk? Van harte aanbevolen.

15 maart

Kerk in Actie- Overleven in een burgeroorlog

De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Door deze collecte ondersteunt u de boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

Uit de gemeente

Thema: “Geloof en een hoop Liefde”

Onze themadienst is opgebouwd uit muziek, dans, (samen)zang en het gesproken woord in de vorm van enkele gedichten, en een verhaal dat als een rode draad door de hele dienst heen loopt.

Een verhaal dat vertelt hoe je soms je verwachtingen van het leven moet bijstellen, maar dat je met Jezus aan boord, alle teleurstellingen kunt verwerken en in een nieuw licht kunt zetten.

We beginnen onze themadienst met Breathe, een lied over de levensadem die je ontvangt van Jezus, Zijn heilige aanwezigheid in ons leven.

Met liederen als de rivier, schijn met uw licht, een parel en Heer onze Heer, hopen we samen met u zingend dit geloof te belijden.

Door middel van hedendaagse liederen als “mag ik dan bij jou” en “ken je mij” en verschillende opwekkingsliederen, hopen we duidelijk te maken dat geloof van alle tijden is en op veel manieren beleefd en uitgedragen kan worden.

Ook de opwekkingsliederen “God wijst mij een weg”, en “Heer ik prijs Uw grote naam” hebben een plekje gevonden in de dienst.

Het door ons gezongen lied “this Little Child” vertelt het hele levensverhaal van Jezus, van Zijn geboorte tot Zijn dood.

Onze dirigent Ben Brunt neemt enkele prachtige solo's voor zijn rekening en we worden bij dit alles ondersteund door ons combo.

Via een power point kunt u alles volgen.

Aan het einde van de dienst zingen we samen met de gemeente het “gebed om zegen”, want met Gods zegen kunnen we gesterkt onze weg vervolgen ieder naar zijn of haar eigen plekje.

We hopen met u op een gezegende dienst.

*The Freedomsingers
Engwierum*

Filmavond

Vrijdag 13 maart, half 8, wordt in het master Sinnemahûs de film Childrens' Act gedraaid. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Ook als u zich niet hebt opgegeven bent u van harte welkom

Verjaardag

10-03 zr. H. Dijkstra- Bergsma, Wâldwei 6 te Nes

14-03 br. Th. Van der Zee, Iniastrjitte 24, Wierum

18-03 br. J. Smit, Th. Jellesstrjitte 2, Wierum

Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst met uw naasten.

Kerkenraad

Zoals u vorige week in de kerk kon horen is de kerkenraad blij en dankbaar voor een nieuwe ambtsdrager. Ytsje Baukje Eelkema- de Beer heeft toegezegd het ambt van diaken op zich te willen nemen. Het is de kerkenraad echter nog niet gelukt mensen te vinden die het ambt van ouderling/scriba/kerkrentmeester op zich willen nemen. De tijd begint echter te dringen, als er niemand in de gemeente is die zich verantwoordelijk voelt voor het ambt, dan zullen we ons serieus moeten beraden hoe verder te gaan.

Kopij Geandewei

De volgende Geandewei verschijnt op 20 maart, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 13 maart bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl