

## Van de diaconie

### Collecte 5 juli

#### Binnenlands diaconaat:

Vakantiepret voor kinderen in armoede.

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?

### Collecte van 19 juli:

#### Bij Bosshardt.

In de zomer van vorig jaar heeft het Leger des Heils aan de Oostersingel nr. 15 in Dokkum een "inloophuis" geopend. Je kunt er zo binnenlopen en terecht voor een kop koffie/ thee, een luisterend oor of voor "gewoon" eens een ander gezicht. Er voor elkaar zijn staat centraal in Bij Bosshardt. Het inloophuis wil als ontmoetingsplek open en laagdrempelig zijn. Bij Bosshardt vindt het belangrijk dat er aandacht is voor mensen, dat je erbij hoort, dat je mee kunt doen in de samenleving. De diaconie wil dit nieuwe initiatief graag steunen en bevelen deze collecte van harte bij u aan. En: het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers. Daar kunnen ze nog meer van gebruiken! Wilt u als gastvrouw/heer meedoen, meldt u aan bij de coördinator Regina de Graaf.

*De diaconie*

### Van de diaconie.

In de afgelopen weken mochten we geen kerkdiensten organiseren en daardoor konden we ook geen collecten houden. Toch hebben velen van u collectegeld via de bank overgemaakt. We willen u daar heel hartelijk voor bedanken. Zo konden we de organisaties waar we voor wilden collecteren in die diensten, toch een mooi bedrag overmaken. Mede namens de betrokken organisaties, nogmaals dank voor uw gulle giften.

Diaconie: NL33RABO03461.34.455

Kerk: NL23RABO03461.06.796

## Uit de gemeente

### In Memoriam Einte Akkerman

*"En altyd is it sa west dat de leafde har eigen djipte net kin dan op it oere fan de skieding"*

Op 31 mei overleed plotseling Einte Akkerman in de leeftijd van 65 jaar. Op 6 juni kwamen wij, in kleine kring bij elkaar in de Mariatsjerke van Wierum. Op weg naar de kerk hebben vele dorpsgenoten, vrienden en bekenden Einte middels een indrukwekkende erehaag nog een laatste groet kunnen brengen.

In de afscheidsdienst stonden wij stil bij zijn leven. Geboren als jongste zoon van Tjitske Prins en Pieter Akkerman, opgegroeid met oudere broer Klaas en zus Baukje in Wierum. Na zijn lagereschooltijd volgde de LTS en zo werd Einte timmerman. Hij leerde Anneke kennen met wie hij in 1977 trouwde. Na hun huwelijk kwamen ze eerst in Anjum wonen. Nog in datzelfde jaar werd een eerste kindje geboren, dochter Jozien. Na haar komst werd er verhuisd naar Wierum waar in 1979 zoon Pieter het levenslicht aanschouwt. Als heit was hij, met name toen de kinderen nog jonger waren, een heit die zich in hen verplaatsen kon en een echte man van het water. Verder was hij als mens eerlijk en recht-door-zee, had hij een sterke eigen mening en een sterk gevoel voor recht en onrecht.

Einte heeft zowel maatschappelijk, kerkelijk als persoonlijk ook veel voor mensen betekend in zijn leven. Bij de dingen die hij deed legde hij de lat wel hoog voor zichzelf. Naast zijn rol van heit-zijn mocht Einte ook trotse pake worden die begaan en betrokken was met zijn kleinkinderen.

Vol in het leven staand en toen ineens alles voorbij. Dat is moeilijk en verdrietig voor hen die achterblijven, doet pijn omdat we immers zo moeilijk loslaten hen van wie wij houden.

Einte was gelovig en vanuit dat geloof mogen we er ook op vertrouwen dat een weerzien bij God zelf ooit aanstaande mag zijn.

Dat mag tot enige troost zijn voor Anneke, de kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen de familie Gods liefde en troost toe voor de komende tijd.

## In memoriam Kees Visser

Zaterdag 13 juni overleed Kees Visser op de leeftijd van 71 jaar. Hij was al geruime tijd ziek. We wisten ook dat hij niet meer beter zou worden. De laatste weken werd hij zwakker, maar hij bleef goed aanspreekbaar.

Kees Visser werd op 22 oktober 1948 in Wierum geboren. Hij was de zoon van Hille Visser en Anna Prins en de oudste in een gezin van acht kinderen. Toen hij 16 was ging hij varen bij de marine. Een prachtige tijd waar hij zijn leven lang vrienden aan heeft overgehouden. Jaarlijks zochten ze elkaar op. Tijdens zijn tijd bij de marine leerde hij Pietsje Holwerda kennen. Na een tijdje verkering zijn ze op 17 maart 1971 getrouwd. Ze kregen drie kinderen; twee dochters en een zoon. Inmiddels was Kees aan de wal komen werken. Eerst bij de spijkerfabriek in Dokkum, daarna bij de visfileerderij in Zoutkamp en tenslotte bij de Condensfabriek in Leeuwarden.

In januari 2000 kwam het verschrikkelijke nieuws dat zoon Hille om het leven was gekomen bij een auto-ongeluk. Dit leed heeft diepe sporen getrokken bij zowel Kees als Pietsje en de beide dochters.

In de vrije tijd gingen ze er graag op uit met hun boot. Er is heel wat afgevaren. Alle Friese meren zijn doorkruist en meer dan dat. Op die vaarvakanties gingen de kleinkinderen graag mee. De laatste jaren gingen die tochten niet verder dan Dokkum. Maar ook dat was goed.

In de afscheidsdienst op vrijdag 19 juni hebben we stil gestaan bij hun trouwtekst uit

2 Petrus 1: 19 'En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster, en gij doet wél er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.' We luisterden naar troostvolle liederen als 'Blijf mij nabij' en 'Ga niet alleen door 't leven'.

Na de dienst hebben we Kees Visser bij de kerk in Wierum begraven. Hier hebben wij hem toevertrouwd aan God, onze Vader, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis der namen.

Wij bidden Pietsje, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en troost toe. Dat Hij jullie zegent om jullie wegen zonder Kees Visser 'mijn lieve man, onze vader en pake.'

ds. Geert van Wieren

## Mutaties

Br. J. Smit, Th. Jellesstrjitte 2 te Wierum is onlangs verhuisd naar Feanwâlden, Talmahûs, Juliusstrj. 44.

## Gift

Jaarlijks ontvangt onze gemeente een gift van de Visser- Logterman stichting. Dit jaar is dat het bedrag van € 6.484,18 waarvoor onze hartelijke dank.

## Kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten om weer te gaan kerken op 5 juli, in de brief die u allen hebt gekregen, staat waar we ons aan moeten houden voor, tijdens en na de dienst. Tijdens het maken van deze Geandewei is de ruimte om te kerken alweer wat groter geworden, maar we kijken natuurlijk eerst hoe deze dienst verloopt. Het wordt een speciale dienst, met ds. Arensman uit Drachten als voorganger en met de bevestiging tot diaken van Ytje Baukje Eelkema- de Jong uit Nes. We bidden om een gezegende dienst.

Op de site van onze kerk [www.pgneswierum.nl](http://www.pgneswierum.nl) kunt u het protocol nog eens nalezen en de dienst is te beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.

## Kopij Geandewei

De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 24 juli, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 17 juli bij de scriba, of via de mail [scriba@pgneswierum.nl](mailto:scriba@pgneswierum.nl)