

Uit de gemeente

Diensten:

In de laatste Geandewei stond bij veel gemeentes vermeld dat er geen kerkdiensten gehouden worden. Het kan toch niet zo zijn dat in onze gemeentes geen diensten zijn rondom Pasen?! Vanuit die vraag ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de goede week hebben we zo toch erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeentes zijn die van Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en Peasens – Moddergat.

Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken rondom de Paasdagen, zie daarvoor onderstaande suggesties.

Diaconie: Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415, t.n.v. Jeugdwerk PKN o.v.v. collecte 40dagentijd

Diaconie: Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte

Diaconie: Bedrag over maken naar diaconie van onze gemeente NL33RABO03461.34.455

Kerk: Bedrag over maken naar onze gemeente. NL23RABO03461.06.796

De diensten zijn te ontvangen op kerkdienstgemist.nl/stations/1209-Protestantse-Gemeente-Anjum
Ook kunt u de App **Kerkdienst gemist** downloaden en dan zoeken op Protestantse-Gemeente-Anjum

Zie ook op de website van onze gemeente, daar is een link naar de uitzending. www.pgneswierum.nl
U kunt natuurlijk ook de dienst van Omrop Fryslân beluisteren.

Heilig Avondmaal: hoe te vieren

Donderdag 9 april is het Witte Donderdag. Op deze dag wordt in veel kerken het heilig Avondmaal gevierd. Ook in deze vreemde tijd willen wij dat op deze dag doen. Dat vergt echter wel enige aanpassingen. We kunnen het immers niet met elkaar in de kerk vieren.

Voorstel is nu om het als volgt te doen. Wie mee wil vieren met brood en wijn zorgt zelf voor een stukje brood en een bekertje wijn/druivensap. Zet dit voorafgaand aan de dienst klaar. Op het moment dat in de dienst het brood in de schaal 'rondgaat' kun je zelf ook het stukje brood nemen. Op het moment dat de beker 'rondgaat' neem je zelf ook een slokje uit de beker. Op deze manier kunnen we samen de maaltijd vieren, al zijn we op afstand van elkaar. Dat maakt de viering niet minder, wel anders. Al zijn we fysiek niet bij elkaar door de Geest zijn we met elkaar verbonden en vormen we samen de gemeenschap van gelovigen. Het is de Geest die ons samenbindt, niet de ruimte.

Tot slot

Nu velen door de maatregelen weinig of geen bezoek meer ontvangen, is het goed om naar elkaar om te blijven kijken. Een kaartje, een telefoontje, een bloemetje het is nu o zo belangrijk en waardevol. Denk ook aan de 'Nessumers en Wierumers' die buiten de dorpen wonen. Laten we elkaar vasthouden in het vertrouwen ook zelf vastgehouden te worden.

'Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen de werken van Zijn handen.'

*Hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren*

Verjaardag

Zolang de maatregelen van de regering duren over de coronacrisis worden er geen verjaardagsenveloppen opgehaald. Wel kunt u een telefoontje krijgen van leden van de kerkenraad en/of de bezoekdames.

Gemeentevergadering

Het zal u wel duidelijk zijn dat de gemeentevergadering die gepland stond voor maandag 6 april niet doorgaat. Wel krijgt u alvast het jaarverslag in de bus. Op een later tijdstip hoort u wanneer we de vergadering gaan houden. Zijn er vragen over het verslag, graag via de mail of telefoon; zijn er andere zaken die om een antwoord vragen dan kunt u ook bellen. Hierboven staat het nummer van de scriba, het nummer van Lucian is 589821 (graag 's avonds bellen, omdat Lucian de hele dag werkt).

Welkom

Binnengekomen in onze gemeente Alytt Pijpker, zij komt van Warten en is komen wonen aan de Haadstrjitte 5 te Nes. We hopen dat je je snel thuis mag voelen in onze gemeente.

Klokluiden

Klokken luiden al eeuwen als *boodschappers* voor de samenleving. Dit troostvol en hoopvol gebaar van klokgelui wordt breed gedragen door de samenleving. Klokken luiden immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.

De kern van 'klokken van hoop'

De kern van deze actie is:

- We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
- We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
- En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

De pg Nes en Wierum doen dan ook mee met het klokkenluiden op de woensdagavond.

Overdenking:

Van maandag t/m vrijdag kunt u luisteren naar een korte overdenking en muziek in de Ceciliatsjerke te Oosternijkerk. Ds. Van Wieren is aanwezig van 15.30 – 16.30 uur. Via de kabel 951.

Kopij Geandewei

De volgende Geandewei verschijnt op 17 april, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 10 april bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl